

Europees Burgerplatform

Wij, Brusselse Europeanen, roepen op tot een meer burgergericht Europa!

Ons Europa wordt voortdurend in vraag gesteld, als het al niet volledig wordt verworpen.

De burger is van mening dat Europa onvoldoende antwoordt biedt op de problemen die hen aangaan: langdurige werkloosheid, onderwijs dat onvoldoende voorbereidt op het volwassen leven, gebrek aan solidariteit, onvoldoende groei, een trage evolutie naar een duurzame economie, veiligheidsuitdagingen ... Het burgerdebat lijkt niet te werken.

De ervaringen van de voorbije eeuw, de twee Europese burgeroorlogen die wereldoorlogen zijn geworden, hebben de mensheid tot op de rand van de afgrond gedreven, maar dit geraakt nu stilaan in de vergetelheid. De opkomst van het nationalisme in Europa en daarbuiten heeft ervoor gezorgd dat landen op zichzelf terugplooiën. Daaruit zijn gevoelens van angst ontstaan: angst voor de ander, voor de toekomst en voor de neergang. Deze gevoelens leiden tot egoïsme en geweld. De geschiedenis heeft nochtans al bewezen dat een versterkte samenwerking en wederzijdse hulp mensen kan verenigen en naar een gezamenlijke toekomst toe bewegen.

Op deze visie werd Europa gebouwd. Het wilde een andere weg volgen, die van de samenwerking, de solidariteit, de economische ontwikkeling, de democratie, de rechtsstaat. Om dat te verwezenlijken heeft het gemeenschappelijke instellingen opgericht. Maar dit doel is maar deels verwezenlijkt. Vandaag worden de acties van Europa op alle niveaus in vraag gesteld, en de redenen van de oprichting lijken wel vergeten.

Maar, wij burgers van Europa, burgers van Brussel, wij zijn het niet vergeten. We zullen het niet toestaan dat bepaalde autoritaire regimes in Europa afbreken wat wij gestaag hebben opgebouwd. Wij willen niet dat de autoritaire, ‘post-democratische’ regimes die zich dreigen te vestigen in verschillende Europese landen de fundamentele verworvenheden van de democratie en het Europese project op losse schroeven zetten. Wij willen het Europese project voorop stellen en de kracht behouden om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Wij zijn van mening dat de Europese burgers sterker staan als ze verenigd zijn in hun diversiteit, sterker samen dan verdeeld. Wij menen dat we een volk in ontwikkeling zijn.

In 2017 vieren we het begin van ons collectief avontuur, de ondertekening van het Verdrag van Rome. Bij die gelegenheid gaan de instellingen een debat aan over de toekomst van de Unie. Wij willen hieraan deelnemen om de waarden die ons nauw aan het hart liggen, te bevestigen, om gezamenlijk na te denken over een democratisch gekozen, gemeenschappelijke koers.

Onze toekomst kan niet zonder ons of voor ons worden afgelijnd, wij moeten de toekomst mee bepalen. Het is enkel door de weg te volgen van solidariteit, innovatie, cohesie, milieu en democratie dat we uit de huidige impasse kunnen geraken.

Wij willen dit samen bespreken. Enkel met de betrokkenheid van de Europese burgers – “Unieburgers” – kan het Europese debat een nieuwe impuls krijgen.

Daarom nodigen wij de burgers van Brussel, de burgers van Europa en hun organisaties uit om deel te nemen aan een eerste debat op 16 december 2016.

Wij zijn Europa!